

IK Blixten en parentes inom idrotten i Svarttorp

Bakgrund

Svarttorps IF som bildades 18/5 1938 och anslöts till Riksidrottsförbundet 4/2 1941 bedrev från start skidor och bandy vintertid och friidrott och fotboll övrig tid på året. I slutet på 1940-talet avtog verksamheten mer och mer, kanske i brist på ledare, samtidigt som en ny generation ungdomar med ett stort idrottsintresse växte upp. Säkert inspirerade av Sveriges framgångar i London-OS 1948 med många medaljer i friidrotten samt finalsegern mot Jugoslavien i fotboll.

20/1 1951 samlades man i kyrkskolan i Svarttorp och beslöt då att bilda Svarttorps Fritidsklubb Blixten. Till Ordförande valdes Elis Fransson. Elis (duktig löpare och gångare) kom till Svarttorp 1943 och hade varit medlem i Svarttorps IF sedan dess men nu var det nystart på gång. Verksamheten kom igång ganska omgående med skidåkning. På försommaren gjordes hoppgröpar och kastringar på en liten åker tillhörande ordf. Fransson. Ett klubbmärke beställdes av Sporrang & co Stockholm. Namnet SFK Blixten var kanske något förhastat, det var ju idrott i första hand man sysslade med så det beslöts (när är obekant) att ändra namnet till Idrottsklubben Blixten istället. Klubbmärket fanns ju redan så det fick duga trots namnbytet. Den 18/2 1953 togs beslut att söka inträde i Riksidrottsförbundet och den 10/4 sändes ansökan med åtföljande stadgar och årsavgift på 9:-. Tyvärr blev det avslag från RF då det redan fanns en klubb i Stockholm med namnet IK Blixten. Vad skulle man göra, byta namn igen? Men SIF fanns ju kvar och var ju med i RF, varför inte sluta fred och gå med i SIF. Så under 1954 återtog ansökan hos RF och Blixten slocknade medan Svarttorp IF fick en nytändning.